

Bezoek aan de ambassade van Oostenrijk

Op 21 januari zijn zeven leerlingen, onder leiding van docent Pepijn van der Vliet, van het HML op bezoek gegaan bij de ambassadeur van Oostenrijk als voorbereiding op het Model European Parliament (MEP) 2019 .

Het MEP is een simulatie die middelbare scholieren laat nadenken over Europese kwesties en besluitvorming in de politiek. Bij het MEP vertegenwoordigen de leerlingen een land en proberen voor dat land zo gunstig mogelijke resolutie op te stellen.



Dit jaar vertegenwoordigt het Haags Montessorri Lyceum Oostenrijk! De leerlingen die dit jaar meedoen zijn Micky Jordaan, als voorzitter en commissielid, Diede Mulder, commissielid, Vere Postma, commissielid, Merijn Doucet, commissielid, Robin Beijer, Sophie Vermolen, commissielid en Maaïke Makkink, woordvoerder. Het MEP vindt dit jaar plaats op 13, 14 en 15 februari in het Provinciehuis Zuid-Holland

Om achter de standpunten van Oostenrijk te komen als voorbereiding zijn we maandagochtend naar de ambassadeur van Oostenrijk gegaan. Daar hebben wij met mevrouw Gürer gesproken over Oostenrijk en haar rol in de Europese Unie.

Om half tien maandagochtend was het dan zo ver, we mochten naar binnen in de residentie van Oostenrijk. Wij werden daar vriendelijk ontvangen en konden in de hal onze jassen ophangen. Via een trap liepen we naar de eerste verdieping. Boven werden we ontvangen door de ambassadeur. We konden gaan zitten in een gezellig zitje en we werden gevraagd of we thee of koffie wilden. Boven een dampend warm kopje thee begonnen we ons gesprek.

Mevrouw Gürer heeft ons verteld over de geschiedenis van het land en over hun standpunten over de EU. Oostenrijk heeft een bewogen geschiedenis en heeft tot meerdere staten behoort. Zo was het een keizerrijk, was het veroverd door de Duitsers in de tweede wereldoorlog, werd het in 1955 onafhankelijk van Amerika en Rusland en heeft zich na de val van de Sovjet-Unie aangesloten bij de EU (in 1995) en is sindsdien een actief lid.

Nadat de korte introductie over Oostenrijk mochten we onze eigen vragen stellen over onze eigen onderwerpen van de commissies die we op het MEP gaan bespreken. Mevrouw Gürer heeft ons daarbij enorm kunnen helpen en veel informatie gegeven.



Nadat alle vragen gesteld waren en de thee op was, was het helaas alweer tijd om te gaan. We kregen van Mevrouw Gürer nog een tas mee met allemaal spullen die te maken hebben met Oostenrijk.



Na nog snel even wat foto's gemaakt te hebben van de andere prachtige ruimtes, hebben we onze spullen gepakt en jassen aan gedaan en zijn we weer met z'n alle naar school terug gefietst.

